



# Wijkgroepen

Thema:

**"Dit is wat Ik wil" Jesaja 58:6**

Wat is het mooi dat je niet alleen hoeft te zijn. Als je mensen om je heen hebt, dan kun je delen wat je bezig houdt. En je kunt op elkaar terugvallen. Zo is de gemeente van Christus bedoeld. Mensen horen bij elkaar door de band met God.

**De 'wijkgroepen' zijn bedoeld om te zorgen dat iedereen een plek heeft.**

**Wanneer:** Er zijn 4 wijkgroepen en we komen 1 x per maand samen.

Wijkgroep B,C,D: Dinsdagavond

Wijkgroep E: Woensdagavond

**Grootte van de groepen:** rond 8 a 12 mensen.

**Verloop van een kringavond:** Tijd voor gezelligheid, dingen delen en bijpraten. Tijd om samen een thema te behandelen en er is tijd om samen te bidden.

## Extra info

- Datums van de wijkkringen kunt u opvragen via de mail
- Inloop is rond 19.30 en rond 21:30 is het afgelopen.
- We vragen aan iedereen om zelf een bijbel mee te nemen.

**WEES WELKOM**

**Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan**

**Schouder aan schouder in Uw wijngaard te staan**

